

BRUXELLES

SOUS

LA BOTTE ALLEMANDE

par **Charles TYTGAT**

3 avril 1917

On annonce l'arrestation et, en même temps, la condamnation à deux ans et demi de prison, du comte de Timary, bourgmestre de X..., lez-Tirlemont.

Le comte de Timary, Hongrois d'origine, devenu Belge par voie de grande naturalisation, avait depuis le début de la guerre deux de ses fils dans les rangs de l'armée belge, deux vaillants, cités plusieurs fois à l'ordre du jour, décorés (**Note**) de l'ordre de Léopold et même, je pense, de la Légion d'honneur, pour actes exceptionnels de courage. Il lui en restait un troisième qui, trop jeune pour s'engager en 1914, demanda il y a quelque temps à son père de pouvoir rejoindre ses aînés. Le père acquiesça et se mit en rapport avec un individu qui, moyennant 1.200 francs, se fit fort de conduire le jeune homme au delà de la frontière. Ce guide était un traître – hélas ! – qui, pour une forte somme d'argent, livra celui qu'il s'était engagé à protéger ...

Le père apprit l'arrestation de son fils ; il se douta de ce qui l'avait motivée et s'en fut demander conseil à un de ses vieux amis, le comte de Metternich, Hongrois comme lui, actuellement en garnison en Belgique. Il lui dit :

- *Puis-je vous parler en ami, comme par le passé ? Vous parler comme un père de famille parle à un autre père de famille, en toute confiance ?*
- *Certainement ...*
- *Eh bien, je suis fort ennuyé ; mon fils vient d'être arrêté pour avoir voulu franchir la frontière et rejoindre ses frères qui luttent dans l'armée belge ; j'ai favorisé son départ en lui fournissant un guide que j'ai payé ...*

Et le comte de Timary d'exposer en détail toute l'affaire, à son auditeur attentif. Quand il eut terminé, il demanda :

- *Avez-vous un bon conseil à me donner ?*
- *Mon cher – répondit froidement le comte de Metternich –, j'ai à vous dire ceci : comme père de famille, je comprends que vous ayez agi ainsi que vous l'avez fait, mais comme officier, je suis obligé d'avertir mes chefs.*

Et le noble sire fit rapport des confidences qu'il venait d'entendre ...

Le lendemain, le comte de Timary était arrêté.

(pages 279-281)

<http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi>

Notes de Bernard GOORDEN.

« Onderscheidingen in het Belgische leger. Wij ontleen aan de (Belgische) **Legerbode** :

(...) Worden bij legerdagorder vermeld: P. Bauwens, korporaal; K. Lotz, J. Coquillard , L. Schreuder, J. Ranson, E. Deprez, H. Beutein, J. Piernay, J. Deray, J. Gruvier, R. Morel, H. Maes, P. Allebos, J. Androel, R. Buxin, F. Lemeure, L. Navet, E. Wiart, Th. Schepens, V. Jacob, soldaten; Thanvin, onderluitenant; K. H. graaf d'Ansembourg, sergeant; graaf Yve de Bavay, adjudant; **de Timary**, sergeant ; C. de Robiano, korporaal, allen der infanterie; Richer, korporaal: Jacobs, hoornblazer; Dedopper, Scheirs en Boudewijns, soldaten, allen van de infanterie; L. Fabry, priesterziekendrager; Van Sterteghem, soldaat-zoeklichten. »

in "**De Nieuwe Rotterdamsche Courant**" (Vrijdag 5 november 1915 – avondeditie, pp. 184-185) uit

Wat U in handen houdt is een deel van een zeer uitgebreide compilatie van alle artikelen die tussen 1 augustus 1914 en 30 november 1918 verschenen zijn in "De Nieuwe Rotterdamsche Courant" en die handelen over de oorlog in België.

Deze krant werd uitgekozen omdat ze tijdens de oorlog de bron bij uitstek was voor de Belgen om zich in te lichten over de oorlogstoestand. De Belgische kranten waren immers gecensureerd door de Duitse bezetter, waardoor enkel dat nieuws verscheen dat voor de Duitsers gunstig was.

De krant werd naar België gesmokkeld, waar er veel geld voor betaald werd en waarna ze van hand tot hand ging zodat zoveel mogelijk mensen zich een idee konden vormen van wat er werkelijk gebeurde aan het front en elders in het land.

Bij het samenstellen van deze compilatie hebben wij ALLE artikelen over België weerhouden. Dit zal de lezer in staat stellen om zich een oordeel te vormen niet alleen over de oorlogsverrichtingen op zich, maar ook over het dagelijkse leven in België en over de gevolgen van de oorlog voor de gewone burger.

Bij het compileren hebben wij de tekst enkel omgezet in hedendaagse spelling. Wij hebben echter zoveel als mogelijk het woordgebruik en de zinsbouw van het begin van de twintigste eeuw overgenomen. Op die manier zal de lezer zich nog beter kunnen inleven in de denkwijze van de gemiddelde burger tijdens de eerste wereldoorlog.

U zal hier niet alleen lezen over de oorzaken en de gevolgen van de oorlog of over de grote samenhangen, neen, hier zal U ook lezen over wat de gewone mensen bezig hield.

Stellingenoorlog Deel V – 20/10/1915 tot 12/11/1915

1914-1918

Stellingenoorlog in België

Deel V

Berichtgeving van

20/10/1915 tot 12/11/1915

Gecompileerd door

Jean Paul De Cloet

1914-1918
Stellingenoorlog in België
Deel V

Berichtgeving van
20/10/1915 tot 12/11/1915

compilatie van alle artikelen (die over de oorlog in België handelen) door Jean Paul **De Cloet** (Gent, Geschiedkundige **Heruitgeverij**; 2012); bij het compileren heeft hij de tekst enkel omgezet in hedendaagse spelling.

Dat is een deel van een zeer uitgebreide compilatie (**60** boeken) van alle artikelen die tussen 1 augustus 1914 en 30 november 1918 in "***De Nieuwe Rotterdamsche Courant***" verschenen zijn.

e-books vendus par la **Heruitgeverij** :
<http://www.heruitgeverij.be/titels.htm>